



Jimmy:
leven op de
Lamdon School
& in het internaat
in Shey
& het huis in
Tashi Tongtsmon Village
Choglamsar
Ladakh
2008

by Simon Schagen

A young man with a wide smile is the central figure, wearing a white baseball cap and a grey zip-up jacket with white stripes on the collar, cuffs, and hem. The jacket features a 'HOLLISTER 20' logo on the left chest. He is standing in a room with a wooden bookshelf behind him, filled with books, jars, and other items. To the left, there is a window with a decorative metal grille and a brown curtain. The overall atmosphere is casual and personal.

Jimmy 2008



Hoi, ik ben Jimmy, twaalf jaar, ik zit in klas 5, op de Lamdon school in Shey, India.



Voorheen woonde ik in het internaat bij de school.



Hier het internaat. Het gebied waar ik woon ligt heel hoog in de bergen, in de Hoge Himalaya.



Overall rondom zijn bergen. Rechts het schoolgebouw en de grote evenementen hal.



Zoals je kunt zien is de ruimte in de slaapkamers beperkt.
Onder de bedden staan kisten met onze eigendommen.



In een blikken kist bergen wij onze bezittingen op.



Huiswerk maken doe je op je bed samen met anderen, dus je wordt ook makkelijk afgeleid.



Dit is tijdens het avondgebed. Kun je zien hoe dun het matrasje op het bovenste bed is!

LAMDON MODEL SCHOOL SHEY
HOME TIME TABLE
FOR 2nd to 5th

MORNING

6:00 - 6:20 Bath
6:20 - 6:30 Pooja
6:30 - 7:00 Eng.
7:00 - 7:30 Maths
7:30 - 8:20 Other subjects
8:20 - 8:40 Break fast
8:40 - 8:55 Start for School

EVENING TIME TABLE

5:00 - 5:30 Tea
5:30 - 6:00 Eng.
6:00 - 6:30 Sci.
6:30 - 7:00 Hindi
7:00 - 7:30 Games
7:30 - 8:30 watch T.V
8:30 - 9:00 S.St.
9:00 - 9:30 Dinner
9:30 - 10:00 Bodhi
10:00- 11:00 Maths

MORNING TIME TABLE FOR
LEH AND CHOGLAMSAR STUDENTS

5:00 - 5:20 Bath
5:20 - 5:30 Pooja
5:30 - 6:00 Eng.
6:00 - 6:30 Maths
6:30 - 7:20 Other subjects
7:20 - 7:40 Break fast
7:40 - 8:00 Start for School

In het internaat staan de kinderen vroeg op. Om zes uur, terwijl de school pas om 9 uur begint.



In de vroege ochtend, nadat we ons wassen, wordt er nog huiswerk gerepeteerd.



Op het verharde speelplein verzamelen de kinderen zich voor het ochtendgebed.



Aan het eind van het ochtendritueel marcheren we per klas af naar het schoolgebouw.



Oudere leerlingen helpen hierbij.



Dit is het nieuwe schoolgebouw,
dat werd gebouwd in 2004 en 2005.



Zo zien de nieuwe klaslokalen er uit.
De lerares heet Angmo.



Sinds 2007 bezit de school negen computers voor de leerlingen. Computers vinden wij supercool.



Dit is een klasgenoot van mij. Hij wil graag officier worden. Ik denk nog niet zo aan later. Ik ben nog maar twaalf. Ik vind spelen belangrijk. Ik weet zeker dat ik er op tijd achter kom wat ik wil worden.



Heel soms mogen we in de klas dansen. Dat is vet lachen. Hier dansen de jongens terwijl de meisjes zingen.



Dit vind ik nou frox. Wanneer kinderen voor niets straf krijgen, bijvoorbeeld omdat ze hun schrift of potlood vergaten.



CHILDREN

DAY



Ik vind het masterlijk, wanneer wij kinderen alle aandacht krijgen. Dat gebeurt op Childrensday, oftewel Kinderdag.



Op Kinderdag wordt er door ons veel gedanst. Dansen is relaxt.



Ook de leraren voeren dansjes uit. Hartstikke cool.



Op Kinderdag verwennen de leraren ons met lekkere snacks, *samosa* geheten...



...en ook krijgen we een kop melkthee.



Aan het eind van de feestelijkheden ontvangen we zelfs een klein kadootje van de leraren. Daarna is het lunchtijd.



Het is dringen voor de keuken. De jongen in het midden met zijn bord eten is Gyurmed, die komt begin volgend jaar bij ons wonen in Tashi Tongsmoeling.

LAMDON MODEL SCHOOL SHEY (LADAKH)

ATISHA HOSTEL DAILY MENU

Days	Breakfast	Lunch	Refreshment	Dinner
Sunday	Puri Veg & Tea	Paba Thukpa, paba Thara	Tea & Kulcha	Timok Veg
Monday	Roti,Veg & Tea	Rice, Mung-Opdal & Veg	Tea & Bun	Thukpa
Tuesday	Dastuk & Tea	Rice , Masoordal & Veg	Tea & Kulcha	Skew &fruits
Wednesday	Puri, Veg & Tea	Rice ,Panner&Dal	Tea & Buter Toast	Roti & Veg
Thursday	Roti, Halwa & Tea	Rice Mixeddal & Veg	Tea & Kulcha	Timok & Veg
Friday	Dastuk/Kholak & Tea	Rice Rajma & Veg	Tea & Kulcha	Skew
Saturday	Roti, Halwa & Tea	Rice, Dal & Veg	Tea & Kulcha	Mokmok Veg.

Note: Eggs/Non-Veg at dinner on 15th & 30th of every month


Hostel Warden

Principal

Het eten in het hostel is heel eenvoudig en heeft niet zoveel voedingswaarde. Bijna elke dag rijst. Slechts twee keer per maand een ei.



In de grote pot zit rijst. In de middelste erwten en de voorste een mix van groenten (kool, worteltjes, uien). Alles wordt op elkaar geschept in je kommetje.



Voor het eten moet door de kinderen minutenlang hardop worden gebeden.



Er was een tijd dat de kinderen konden eten waar en met wie ze wilden, lekker buiten en met leeftijdgenootjes...



...of binnen, wanneer het buiten koud is. Dit is Disket Chodon, die ook wordt gesponsord door Stichting Zanskar.



En dit is Stanzin Dolkar die ook in Shey in het internaat woont.
Ook zij wordt gesteund door Stichting Zanskar.



Op zaterdag dragen we een ander uniform dan door de week. Door de week een grijze broek, op zaterdag een witte, en witte gypsen. En een kleurige bloes. Die kleur hangt samen met het 'huis' waartoe je behoort.



Na het eten spoelen we ons bordje om bij de pomp.



En dan hebben we tijd om te spelen. Op zaterdag sporten we de hele middag. We spelen het liefst cricket, dat is de nationale sport van India.



Op het schoolplein staan een paar speelapparaten: een schommel...



...een wip...



...een glijbaan...



en ook nog een verwaarloosde, kapotte basket.



De kleintjes van 5 jaar beschikken over een beperkt assortiment schoolmiddelen. Dat wat er in de blauwe kast zit.



De allerkleinsten (3 en 4 jaar) voor hun kast met leermiddelen.



Op zondag komt er een kapper naar het internaat.



Wie nog aan de beurt is zit buiten te wachten.



Mijn vrienden willen jullie graag de groeten doen. Bij deze dan. Tijdens dit vrije uur ben ik mijn huiswerk aan het maken, dan heb ik straks meer tijd om buiten te spelen.



Drie keer per jaar worden we onderworpen aan een schooltest of –examen. Alle acht klassen tegelijk in de grote hal, en door elkaar zittend.



Tijdens die proefwerkperioden werk ik me te pletter, terwijl anderen al slapen. Wiskunde vind ik echt moeilijk.



Een maal per jaar is het rapportendag. Ik haal gelukkig goede cijfers. Maar daar werk ik dan ook hard voor. De man links van mij, dat is mijn vader.

Sinds begin 2008 woon ik niet meer in het hostel. Ik woon samen met Simon, en drie jongens, Norboo, Getsok en Wangtak...

©simon schagen



...in vijf kamers: drie slaapkamers, een eet- studeer- en verpooskamer, een kantoortje. We hebben ook nog een keukentje en flink wat bergruimte.



In de zomer (2008) hebben Saskia, Simon en Norboo geprobeerd een tuintje aan te leggen. Dat is moeilijk in deze droge woestijn. Ik geef niet zo veel om bloemen, ik speel liever voetbal. Maar het is wel leuk, die zonnebloemen en afrikaantjes.



In de winter kan het onvoorstelbaar koud worden. Twintig graden onder nul is geen uitzondering. We stoken met hout. En verhitten stenen die we onder de dekens leggen voordat we zelf gaan slapen.



We kopen een keer per jaar een truck vol boomstammetjes.
We helpen de truck laden...



...en thuis moeten de stammetje nog achter het huis gelegd worden. Dat is hard werken.



We proberen de slaapkamer zo gezellig mogelijk in te richten.
Dikke tijken en dekens beschermen ons tegen de barre kou.



Omdat ik nogal inventief ben, bedacht ik, nadat ik deze handschoenen vond, dat het leuk zou zijn om....



...een boksbal te maken. Met zand en een zak waar rijst in had gezeten. Het was korte tijd een succes. Maar de zak lekte heel veel zand op het bed, dus toen heb ik de zandzak maar weer weggegooid. Leuk was het wel.



Net als op de vorige foto zie je mij hier samen met Wangtak.
Hij is de op een na jongste van de groep die hier woont. Hij is
veertien.

Deze foto is genomen in de winter van 2007-2008. De kachel snort maar we zijn toch nog warm gekleed, het vriest buiten misschien wel 15 graden. We eten 'chappati' (brood) met jam en pindakaas.

©simon schagen





Wangtak en ik doen graag dingen samen, zoals koken. Heel anders dan in het internaat, daar hoefde je eigenlijk niet veel te doen, maar je verveelde je ook vaak, omdat er behalve studeren weinig te doen was.



We hebben een flex ingerichte keuken...



Met spinveel soorten dahl (erwten), bonen, kruiden, sauzen, enz.



We eten ook veel verschillende verse groenten, meer dan in het internaat. De groenten hangen in zakken aan een balk zodat de muizen er niet bij kunnen.



Water is een probleem, omdat we midden in een woestijn wonen. We krijgen water van een grote watertruck. Het wordt voor de mensen uit Tashi Tongsmoeling in grote vaten en reuzen emmers gegoten.



De watervaten moeten vanaf het pleintje via ons erf naar binnen gedragen worden. Dat is werk voor de grotere jongens, Getsok, links, en Norboo, rechts.



We hebben wel vijf vaten met water en nog zoveel emmers als we hebben. Om de drie dagen krijgen we nieuw water.



Wangtak vindt alles leuk wat hij doet, en is behoorlijk creatief, hij experimenteert graag met eigen recepten. Hier is hij bezig met de voorbereidingen van een speciale dis.

A young boy with dark hair and a serious expression is sitting on a patterned rug on the floor. He is wearing a dark grey zip-up jacket with white stripes on the sleeves and dark trousers with blue and white stripes down the side. He is focused on repairing a dark-colored school bag with blue and white stripes. The room around him is cluttered with various items: a wooden shelf above him holds a box with 'R_D RODEO' on it, some papers, and a container. To his right, there are several large, rolled-up items, possibly blankets or quilts, in shades of pink, blue, and white. A large metal water container is visible on the right side of the frame. The lighting is somewhat dim, creating a sense of a lived-in, modest space.

Wij leren van jongs af onze eigen kleren te verstellen. Op deze foto herstel ik mijn schooltas.



Elke zondag wassen we onze kleren in een beekje vlakbij huis.



We hebben dan een brander bij ons om water te verwarmen.



We hebben wel een soort badkamer, zonder stromend water natuurlijk. Liever was ik me buiten op de veranda, ook in de winter als er sneeuw ligt.



Zaterdagavond is altijd speciaal. Dan eten we cake en drinken we chocolademelk of koffie, en kijken we naar een filmpje op de computer.



Simon wilde dat we aan tafels eten en studeren. Dit is onze studeer- en eetkamer, maar ook goed voor ontspanning. Wangtak leert gitaar spelen.



De computer die Gerda en Theo ons schonken vinden we echt het einde.



Het spannendste wat ik heb meegemaakt is die keer dat Simon en Saskia me meenamen op een trekking samen met vier andere kinderen van de stichting. Er viel zoveel regen dat er gevaar dreigde.



We hebben toen rechtsomkeert moeten maken en kwamen vast te zitten bij een grote rivier waar we niet over konden. Uiteindelijk zijn we geëvacueerd met rubberbootjes.



De evacuatie van gestrande bergwandelaars.



Ik ben heel blij met mijn nieuwe situatie en mijn nieuwe 'broers'.

Nog iets: een keer was ik heel ziek, ik had bij iemand iets gegeten dat niet fris smaakte, en kreeg voedselvergiftiging, zodat ik midden in de nacht naar het ziekenhuis moest.

Ik werd aan het infuus gelegd. Norboo is toen de hele nacht bij mij gebleven. Hij heeft onder mijn ziekenhuisbed op een matje geslapen.



Over de huisdieren moet ik nog wat vertellen. Dit is Senghe, wat leeuw betekent. Hij was heel erg verwaarloosd en ziek. Toen heeft Simon zich over hem ontfermt en is wel zes keer met Senghe naar de dokter gegaan. Na vele pillen, injecties en kuren, en vooral goed eten is Senghe er weer helemaal bovenop gekomen.



Nu ligt hij altijd op de veranda te luieren en is hij dik en heel blij ook.



Simon voert in de winter ook muizen. Die zien er zo lief en kwetsbaar uit, met van die mooie gitzwarte kraalooogjes.

Sinds heel kort zorgen we ook voor dit katje dat totaal
verhongerd door het raam naar binnen was geklauterd.

@simon schagen



copyright Stichting Zanskar-sTongdefonds